

Det kristne evangelium

En jødisk historie om Israels Gud
Tekster fra Apostlenes Gerninger

Til indledning

- * De første Jesus-disciple havde et budskab først og fremmest til deres med-jøder
- * Det var et budskab som udgik fra Jerusalem – geografisk, men også teologisk
- * De så sig selv som nogen, der levede i en ny tid – Messias-tiden, hvor Gud endegyldigt havde grebet ind

Apostlenes Gerninger

- * Den 5. bog i NT: Sammen med de fire evangelier en parallel til de 5 Mosebøger.
- * To dele: Evangeliet til Israels folk(1-12) og evangeliet til folkeslagene(13-28).
 - * for jøder naturligvis, men overraskende så også for hedninger.
- * Bogen er 2. del af Lukas historieværk. Havde han regnet med at skrive en 3.?
- * Den handler om Helligåndens gerning mere end den handler om apostlenes gerninger.
- * Gud er den som handler - og han gør det i overensstemmelse med sin plan og sine løfter.

3 pointer fra ApG

- * *Guds handlinger må føre til mission. Det som Gud gør i Jesus sætter en lavine i skred – mission*
- * *Jesus er den opstandne og den ophøjede:*
 - * Bogen indledes med himmelfarten.
 - * Jesus er Herre over alle og
 - * budskabet om ham er et budskab for alle.
- * *Menigheden er en ny social og kulturel størrelse som består af jøder og ikke-jøder.*
 - * Det nye fællesskab er kendetegnet ved dåb, bøn og bordfællesskab.

Ikke frelse i nogen anden - ApG 4,1-22

- * En del af det større afsnit fra kap 2,37-7,60
 - * slutter med steningen af Stefanus
- * Forud er gået:
 - * Pinse og Peters pinseprædiken - jødisk pinse
 - * Helbredelsen af den lamme ved tempelporten
- * Helbredelsen fører til:
 - * Proklamation
 - * Provokation
 - * Konfrontation

Reaktioner

- * Disciplene møder modstand
 - * Fra hvem og hvorfor?
- * Mange kommer til tro
 - * Se også 2,41, 2,47
- * De mange, som kommer til tro, er jøder

Hvad skaber og nærer troen

- * Evangeliet er en *historie* som skal fortælles
- * Det sker i den første menighed
 - * Gennem offentlig forkyndelse
 - * Gennem undervisning – belæring
 - * Gennem det kristne fællesskab

”Ikke noget andet navn”

- * Apostlenes påstand om Jesus – kompromisløs
- * Evangeliet er ikke en sandhed, vi har fundet frem til, men en sandhed, som har fundet os
- * Kan ikke siges triumferende – for det er en indrømmelse af, at vi selv er tiggere og syndere
- * Er det ”politisk” korrekt i dag at fastholde kun én vej til fællesskab med Gud?
- * Hvordan kommunikerer vi det i dag i mødet med muslimske indvandrere og flygtninge?

Ordet om korset

- * Gør vi evangeliet til noget der er sandt ”for mig”, gør vi ordet om korset til en bagatel
- * Fortællingen om korset kan ikke fortælles uden at lidelse bliver en del af fortællingen